

Varnums Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsens sammansättning

<i>Ordförande</i>	Sven-Eric Björkmalm
<i>Kassör</i>	Ann-Louise Wingborn
<i>Sekreterare</i>	Elin Johnsson
<i>Övriga Ledamöter</i>	Patrik Johansson, Anders Johansson Gudrun Sandberg och Doris Knutsson
<i>Ersättare</i>	Kerstin Spetz och Emily Hermansson
<i>Revisorer</i>	Bertil Eriksson, Christer Sandberg och Ulf Jonsson

Övriga Funktionärer

<i>Valberedning</i>	Sigvard Sandberg, Rose-Marie Björkmalm och Ingegerd Sandberg
<i>Byggnadskommitté</i>	Bo Eravid, Sigvard Sandberg, Håkan Sandberg, Anders Johansson, Mikael Andersson och Sven-Eric Björkmalm
<i>Stugvärd Becka Stuga</i>	Robert Haglund
<i>Stugvärdar Västanå</i>	Gudrun och Sigvard Sandberg

Antal protokollförda styrelsemöten under året har varit 11st.

Årsmöte hölls den 17/3 i Västanå.

Antal medlemmar 2016: 174 st varav 18 st barn (2015: 205 st).

Aktiviteter under året som föreningen hade 40-års jubileum:

Vårmarknad

Vi höll vår årliga vårmarknad i Västanå den 10/4. Ett 50-tal knallar med varierande utbud deltog under den soliga dagen. Försäljning av hembakt, lotterier, böcker och kaffeservering, samt stort loppistält i hembygdsföreningens egen regi. I år gästades marknaden av Hemvärnets Musikkår Borås, som marscherade in på marknadsområdet och underhöll besökarna. Hemvärdet deltog också med uppställda fordon på området.

Blueskonsert

Den 21/4 gästades ett fullsatt Västanå av Orion Hill & His Holy Kings under ledning av Örjan Hill. Åhörarna fick avnjuta ett varierat bluesprogram med Ove Rudenvall på sång och gästartisten Stefan Sandberg på gitarr och saxofon.

Vägstädning

Hembygdsföreningen ombesörjde så att vägarna i vår omnejd städades i början av maj.

Kosläpp

Hembygdsföreningen ansvarade för parkeringen vid kosläppet som Tångabo Gård bjöd in till den 1/5 i samarbete med Arla.

Fågelvandring

Den 5/5 samlades vi vid Väla och promenerade till fågeltornet vid Marsjövägen med Clas-Göran Ahlgren som ciceron.

Barnteater

Den 7/5 gästades Beckas Stuga av trollen Kluns och Duns. Sabina Henriksson och Elisabeth Magnusson hjälpte alla barn att tillverka varsin svans, innan den musikaliska trollföreställningen "Var är min svans?" startade.

Konsert och instrumentbyggerverkstad

Sabina Henriksson och Elisabeth Magnusson återkom till Beckas Stuga den 21/5 då de spelade på en mängd instrument med forntida klang. Besökarna fick även prova på att bygga brummare och skrappinnar med material hämtat direkt från naturen.

Midsommarfirande

Sedvanligt midsommarfirande hölls vid Klevens strand hos Lena Svensson. Firandet började med dragspelsmusik till sjöss, som övergick i en liten parad med barn som viftade med svenska flaggor. Vi dansade kring midsommarstången och tävlade i trekampsgrenarna pil-, boll-, och hästskokastning. Fiskedamm och lotterier av olika slag, samt kaffeservering fanns att tillgå.

Spelträff vid Becka Stuga

Den 11/7 arrangerades den numer traditionella spelträffen tillsammans med föreningen TRAD. Tonerna från fiol, nyckelharpa, durspel och dragspel klingade intill mörka natten. Kaffe med dopp, samt korv med bröd fanns att köpa för de som önskade denna trevliga sommarkväll.

Friluftsgudstjänst

Vid Beckas stuga hölls den 24/7 vår sedvanliga friluftsgudstjänst. Syskonen Wingborn stod för det musikaliska. Kaffe serverades.

Musikcafé "Den nya generationen"

Vi fick en fantastisk kväll på Ågårdens loge den 20/8 tillsammans med Hills Blue Unit & Marie Arturén med gästerna Anders Göransson, Arvid Hill, Agnes Johansson och Emelie Lindberg, samt 278st åhörare. Kaffe med dopp, samt korv med bröd serverades.

O'Konor-mysteriet

Som höjdpunkt under jubileumsåret arrangerades den 3/9 för första gången i hembygdsföreningens historia en teaterföreställning. Och det var inte vilken teaterföreställning som helst! Det handlade om Patrik Georg O'Konor, som 1855 köpte Ågårdens Säteri och sa sig vara son till Axel von Fersen och Marie-Antoinette. Under ledning av Örjan Hill fick vi följa O'Konors liv och slutligen ta del av hemligheten bakom hans ursprung. Allt var som i en sagovärld. På gården möttes publiken av musikanter och varnumsbor m.fl. utklädda i 1800-talsinspirerade kläder och inne i ladugården serverades den mest utsökta franska bondsoppa man kan tänka sig, tillsammans med franskinspirerade bakverk. Allt lagat och bakat i Varnum.

För att nu inte tala om själva pjäsen, som ändå var huvudsyftet med dagen. De professionella skådespelarna lyckades på ett mycket förtjänstfullt sätt locka med amatörerna från Varnum in i teaterns underbara värld, vilket verkligen gav mersmak. På den korta tid som alla aktörer hade tillsammans för övning på scen, lyckades föreställningen framföras utan större felsteg. För det var många steg att hålla ordning på, med både dans, sång, musik, ljudeffekter, projicerade bilder, klädomyten och andra inspel. Att allt lyckades så exemplariskt kan vi naturligtvis tacka vår käre Örjan Hill för, som under hela våren och sommaren slitit för att på allra bästa sätt kunna framföra historien om den mytomspunne Patrik George O'Konor. Ett ovärderligt arbete ligger bakom denna succé som framfördes två gånger under dagen med över 200 besökare vid varje föreställning! Även de professionella skådespelarna har lagt många timmar för att få allt att fungera då tiden var inne för de 20-tal amatörer i alla åldrar som gjorde entré. Bakom kulisserna fanns även en uppsjö av ideella krafter som med gemensam ansträngning bemödat sig för att visa upp Varnums allra bästa sida. Stort tack till alla involverade för denna oförglömliga dag, som kommer att leva vidare i allas våra minnen för alltid!

Piratföreställning

Kapten Guld och Styrman Silver, alias Christer Grandin och Sabina Henriksson, gästade Västanå den 24 september. De bjöd alla barn och vuxna på en spännande resa med sånger och äventyr från de sju haven.

Höstfest

Den 15 oktober bjöds alla som hjälpt till under jubileumsåret in till Västanå på en god bit mat och dryck. Gunnar Bylund underhöll med dragspel och historier, Agnes & Emelie uppträdde och ett gäng spelmän underhöll. På allmän begäran sjöng Johanna Lillvik tillsammans med publiken "Marseljäsen" och fick oss minnas O'Konor-föreställningen.

Liten Julmarknad med Spelträff och gammaldags "lekstuga"

Vi anordnade en liten julmarknad den 26 november. Lokala hantverkare och producenter sålde varor, medan hembygdsföreningen stod för julloppis, blomsterförsäljning, lotterier och servering. Vi fick även besök av Södra Vings Lucia. Lättsam julmusik framfördes och efter marknaden följde en spelträff med gammaldags "lekstuga" med sångdanser under ledning av Sabina Henriksson.

Övriga aktiviteter

Hembygdsföreningen har även deltagit och marknadsfört sig genom olika aktiviteter utanför Varnum under året.

Västanå

Under året har Västanå hyrts ut vid ett flertal tillfällen. Så även de tält som föreningen förfogar över. Stora salen har fått ett ansiktslyft med hjälp av färg, textil och fönsterbyte som delvis finansierats av Ulricehamns kommun.

Tack

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar, sponsorer och övriga funktionärer som under jubileumsåret 2016 stöttat föreningen vid alla de olika aktiviteterna.

Varnum den 26 februari 2017

Elin Johnsson